



Dank voor uw medeleven en gebed
namens familie en zusters.

www.wittezusters.nl



In dankbare herinnering aan

An Cuppen

Johanna Hubertina Hendrica

☆ Beers, 11 september 1929

Professie, 26 oktober 1952

† Boxtel, 19 december 2017

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Zuster An is geboren in Beers, Brabant, in een welgesteld boerengezin. Ze was de vijfde in een gezin van acht, vier jongens en vier meisjes. Haar moeder werd ernstig ziek toen An zeven jaar was. Ze werd thuis liefdevol verpleegd door vader met hulp van een tante, huishoudster, de wijkverpleging en ook de kinderen hielpen mee. Moeder overleed tijdens de oorlog, An was toen 15. Twee jaar later overleed ook haar vader. Ondanks deze moeilijke omstandigheden kijkt An terug op een gezellige jeugd.

Na twee jaar huishoudschool in Boxmeer ging An over haar toekomst nadenken. Ze werd hierin geïnspireerd door een tante die Witte Zuster was in de Congo en besloot op 21-jarige leeftijd om in te treden. An had een zwakke gezondheid en werd in 1953 benoemd voor Engeland. Tot haar grote geluk werd ze uiteindelijk in 1960 naar Ghana in West-Afrika gezonden. Hier ging ze huishoudles geven aan jonge meisjes. Ze had echter veel last van het tropische klimaat. Toch keerde ze in 1971 weer terug naar Ghana, waar ze een weefschool begon om vrouwen en meisjes op te leiden, zodat ze economisch zelfstandig konden worden. Tot 1993 heeft An met veel doorzettingsvermogen en talent dit betekenisvolle werk gedaan in Nandom en Tamale, ondanks dat er moeilijkheden en teleurstellingen waren.

Na een jaar in Esch, werd ze gevraagd om in Mali een vormingscentrum in te richten samen met een Canadese zuster. Na 2,5 jaar keerde ze voorgoed terug naar Nederland. Hier kreeg ze verschillende taken in Sancta Monica in Esch en in het Regiohuis te Boxtel. Maar door een verminderd gehoor en geheugen en het verlies van haar gezichtsvermogen aan een oog, werd dit steeds lastiger. Uiteindelijk verhuisde Zr An naar Klooster Terhaghe in Eindhoven, waar ze kon uitrusten. Hier heeft ze tot 2017 gelukkig gewoond, waarna ze vervolgens vanwege haar rolstoelafhankelijkheid en de benodigde meerzorg, verhuisde naar de pgafdeling van Huize De Braacken in Vught en daarna naar Woonzorgcentrum Wereldhuis in Boxtel. Hier is ze rustig overleden na een korte tijd bedlegerig te zijn geweest. Lieve An, wij wensen je Eeuwige Vrede bij de Heer.