



*“De Heer is mijn herder, aan Hem vertrouw ik mij toe”*

Met leedwezen delen wij u mee, dat op 97-jarige leeftijd is overleden, onze medezuster, nicht, tante en medebewoonster

## Hermine Derksen Zuster Richardis

☆ Tubbergen, 26 april 1920

† Vught, 19 juni 2017

Lid van de Congregatie van Missiezusters  
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Na enige tijd al wat bedlegeriger te zijn geworden, is Hermien in alle rust op haar eigen kamer in Huize De Braacken/Molenweide in Vught ingeslapen. Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken, daar zijn we dankbaar voor.

Hermien kwam in 1940 bij de Witte Zusters en deed haar eerste professie op 6 mei 1943. Ze heeft bijna 30 jaar als missionaris op verschillende plekken in Tanzania gewerkt. Ze was een harde werkster, nuchter, praktisch en heel technisch ingesteld. Ze woonde sinds 1995 in de gemeenschap van Molenweide in Boxtel, waar ze goede zorg ontving. Dat zij in vrede mogen rusten bij de Heer.

Mede namens de familie:  
Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika  
Marina van Dalen (Coördinator NL)  
Achterberghstraat 20  
5281 AB Boxtel

De Plechtige Eucharistieviering vindt plaats op maandagmiddag 26 juni a.s. om 13.30 uur in de kapel van WZC Molenweide/Huize De Braacken, Loyolalaan 9, 5263 AT Vught. Aansluitend volgt de teraardebestelling op begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel.

Hierna bent u van harte uitgenodigd voor de koffietafel in Cafe-Restaurant De Oude Ketting, Bosscheweg 74 in Boxtel.

Indien u persoonlijk afscheid wil nemen van Zuster Hermine, dan kunt u dit een half uur voorafgaand aan de dienst doen.