



Zusters en familie danken u voor
uw aanwezigheid en gebed.

www.wittezusters.nl



In liefdevolle herinnering aan

Truïke de Win Zuster Adolphe-Marie

☆ Leende, 29 juni 1929

Professie, 15 augustus 1955

† Eindhoven, 14 maart 2018

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Truïke is geboren als tweede oudste in een gezin met zeven kinderen. Thuis hadden ze een groenten- en fruithandel met een tuinderij erbij. Bij drukte hielpen de kinderen mee bij de oogst. Het overlijden van haar moeder op 51-jarige leeftijd maakte diepe indruk op Truïke. Vader werd daarna 'vader en moeder tegelijk'. Truïke hield erg veel van haar vader en bewonderde hem zeer om zijn initiatief en doorzettingsvermogen. Ze had een fijne jeugd vol geborgenheid en liefde. Ze was bij de jeugdbeweging en fladderde onbezorgd rond, totdat haar moeder overleed. Daarna wilde ze graag sociaal-maatschappelijk werk gaan doen en zocht ze naar een bepaalde eenvoud van leven. Zo kwam ze bij de Witte Zusters terecht. In het begin had ze veel heimwee, omdat ze wist dat haar vader het er moeilijk mee had. Toch zette ze door en deed haar eeuwige professie in 1955. Na het internationale jaar in Algiers, vertrok ze twee jaar naar Amerika voor de Engelse taal. In 1958 werd ze benoemd

voor Malawi, waar ze les gaf op de huishoudschool. Om dichter bij de lokale bevolking te kunnen zijn, werd ze overgeplaatst naar Zambia. Na een pastoraal-theologische cursus in Oeganda, keerde ze terug naar Lumezi om met veel plezier te werken als katechiet en pastoraal-sociaal werker in de dorpen. Van 1975 tot 1989 werkte ze o.m. op een middelbare school in Chipata en begeleidde ze de postulanten. Tussentijds hielp ze een viertal jaren mee aan het missionaire jongerenwerk in Nederland, zoals de Pax Christi-voettochten. Terug in Zambia werd ze provinciaal econoom in Lusaka, een hele nieuwe uitdaging. In het weekend begeleidde ze basisgroepen in de parochies. In 1993 kreeg ze op de ambassade van Lusaka de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor bewezen diensten, gevolgd door een groot feest.

Na 35 jaar in Afrika, keerde ze terug in Nederland en werd overste in Sterksel waar onze bejaarde zusters woonden. Na sluiting van dit huis, ging ze in '98 in Den Bosch met dak- en thuislozen werken, wat ze tot vorig jaar heeft volgehouden, bij de Zelfkrant en de SOS Rommelmarkt. Hier heeft ze vele contacten opgedaan.

Sinds 2005 woonde ze in Klooster Terhaghe, waar ze een prachtige bloementuin onderhield en zich helemaal thuis voelde. Ze herstelde wonderlijk goed na verwijdering van een herseltumor. Het herstelproces van haar arm, na een val een aantal jaren later, was voor haar een geestelijke doorbraak, in die zin dat ze dit helingsproces als 'bovennatuurlijk' beschouwde. Het 'houden van mensen' nam voor haar daarna zeer sterk toe, zoals ze zelf schreef. Zij voelde en zag de hoedanigheden van God in vele mensen terug en dit raakte haar diep in haar hart. Wij bewonderen Truïke voor haar transparante omgang met het leven en haar ziekte en zijn dankbaar dat we haar hebben gekend. Moge zij rusten in Vrede.