

Zilveren erepenning voor Witte Zusters na verdienstelijk werk

Een zilveren erepenning komt als verrassing voor de Witte Zusters. „Geweldig.”

Noor Reigersman

Boxtel

Verbazing alom bij de Missiezusters Onze Lieve Vrouw van Afrika, ofwel de Witte Zusters, te Boxtel. Gistermiddag reikte burgemeester Mark Buijs in woonzorgcentrum Molenweide de zilveren erepenning van verdienste van de gemeente Boxtel uit. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse familiefeest waarbij negen jubilerende Witte Zusters werden ge-

huldigd. Buijs, die was aangekondigd als een 'verrassing' ging daar meteen op in. „Hoe vaak hebt u allemaal al mensen verrast. U viert de komende drie jaar het 150-jarig bestaan van de congregatie en u bent internationaal en nationaal zeer verdienstelijk geweest, ook voor Boxtel. Zoals voor de mantelzorg, voor La Salle, vluchtelingenwerk - waarvoor ik u zeer dankbaar ben.”

Ouwe tante

Zuster Bep van Grieken ontving de erepenning namens alle zusters en kreeg de bijbehorende speld op haar revers. „Dit is een

grote verrassing,” vond Van Grieken. „En geweldig dat het college van B en W het besluit heeft genomen om ons deze erepenning te verlenen. En dat ik degene ben die hem in ontvangst mag nemen namens alle zusters.” Waar-na ze zich tot haar medezusters richtte: „Maar jullie mogen hem ook allemaal een dagje aan.” Zuster Wil Hansen, die zeventig jaar in de congregatie zit, keek tevreden toe. Ze kreeg een foto van zichzelf tijdens de missie. „Deze is vijftig jaar geleden gemaakt. De kinderen die erop staan, zijn misschien al opa en oma. Ik ben nu echt een ouwe tante.”