



*“Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,  
want om Mij te vinden zal het genoeg zijn Mij slechts te roepen;  
Ik zal dan zonder talmen naar jou toegaan,  
en Mij moet je zoeken in jezelf”*

Theresa van Avila

Op de avond van 19 december 2017 is rustig heengegaan, onze medezuster, medebewoonster, zus, schoonzus en tante

## An (Johanna) Cuppen Zuster Jacoba

☆ Beers, 11 september 1929

† Boxtel, 19 december 2017

Lid van de Congregatie van Missiezusters  
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Na een lang en arbeidzaam missionarisleven in voornamelijk Ghana, is onze zuster An op 88-jarige leeftijd zachtjes ingeslapen op haar eigen kamer in 't Wereldhuis te Boxtel. Sinds acht maanden woonde ze op de pg-afdeling van dit Woonzorgcentrum, nadat ze 14 jaar in de gemeenschap van Klooster Terhaghe in Eindhoven heeft gewoond. Dit was noodzakelijk nadat ze rolstoel gebonden was geraakt en steeds meer zorg nodig had.

Zuster An was een lieve zuster met fijnzinnige humor. Ze had een groot talent voor weven en gaf dit graag door aan de Ghanezen. Onlangs heeft ze nog haar 65-jarig professiefest gevierd, samen met familie en medezusters. Wij zullen haar node missen. Dat ze mag rusten bij de Heer.

Namens de Missiezusters van OLV van Afrika:  
Marina van Dalen (coördinator)  
Achterberghstraat 20  
5281 AB Boxtel

Familie Cuppen

De Plechtige Eucharistieviering vindt plaats op donderdagmiddag 28 december om 13.30 uur in de Kapel van Woon Zorgcentrum Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Hierna volgt de teraardebestelling op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1, 5283 WE Boxtel. Voor transport wordt gezorgd.

Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor de koffietafel in het restaurant van 't Wereldhuis.