



Dank voor uw medeleven en gebed
namens familie en zusters.

www.wittezusters.nl



In dankbare herinnering aan

José Jansen

☆ Maastricht, 24 oktober 1920

Professie, 31 oktober 1943

† Eindhoven, 19 september 2017

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

José kwam uit een Limburgs gezin met zeven kinderen, zij was de tweede in de rij. Haar vader was onderofficier in het leger. Als lid van de Katholieke Jeugdbeweging ontmoette ze een Missionaris van Afrika en van toen af aan wilde ze naar de missie. Na de MULO kwam ze op 19-jarige leeftijd bij de Witte Zusters, waar al een vriendin van haar zat. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moest ze de eerste vijf jaar in Nederland blijven.

Ondertussen haalde ze haar akte voor kleuteronderwijzeres. Daarna ging ze naar Liverpool om te studeren en te helpen het gebombardeerde zusterhuis aldaar weer op te bouwen.

Na anderhalf jaar reisde ze naar Algiers voor het internationaal vormingsjaar en gaf ze Franse les aan kinderen in Birkadem.

Vervolgens werd ze, samen met anderen, in 1948 benoemd voor Zambia waar ze een meisjes(kost)school oprichtte, die snel groeide. Hier heeft ze 22 jaar lesgegeven. Nadien heeft ze de administratie en de bouw van een gezondheidscentrum begeleid en ze was blij toen dit aan de Afrikanen zelf kon worden overgedragen. In Likuni en Nkamenya (Malawi) zette ze zich in voor de opbouw van de kleine christengemeenschappen.

Eind 1990 keerde José terug naar Nederland, een overgang die niet gemakkelijk voor haar was. Ze werd overste in de gemeenschap van Reuver, een nieuwe uitdaging. Ze was lief en zorgzaam, niet alleen voor haar oudere medezusters, maar ook voor mensen in het asielzoekerscentrum in de buurt.

Toen Reuver werd gesloten, besloot José samen met Zr Anneke van Bakel die haar steun en toeverlaat is geweest de laatste jaren, naar Klooster Terhaghe in Eindhoven te verhuizen. Hier heeft ze bijna 17 jaar gewoond, de laatste jaren steeds meer inleverend, maar toch koppig doorgaand. Ondanks een heupoperatie vorig jaar bleef ze haar wilskracht behouden, totdat zij uiteindelijk rustig is heengegaan.

Wij wensen haar de Eeuwige Vrede toe bij de Heer.