

Dragen en gedragen worden.

Al een tiental jaren, tijdens de kerstviering, draagt zuster Divera heel plechtig het kindje naar de stal om het met heel veel zorg in de kribbe te leggen. Alleen zij kan dat op die manier doen. Heel devoot. De afstraling van het kerstkind is op haar gezicht te lezen. En als het lopen na verloop van tijd wat moeilijker gaat, wordt het kindje plechtig met de rollator naar de stal gebracht.

Kerstmis vorig jaar. Ja ze wil het nog wel proberen, maar “kunnen we dan samen oefenen”? Voor de viering begint nemen we hier ruim de tijd voor. Iedereen die niet in de huiskamer hoort te zijn wordt door de zuster weggestuurd, “we hebben belangrijk werk te doen”. Op het blad van haar rollator ligt een mooi hagelwit en strak gestreken kleedje waarop het kindje Jezus komt te liggen. We kiezen een geschikte zitplaats zodat de loopafstand naar de kribbe niet te groot is. “Hoe kan ik mijn rollator keren, waar houd ik mij vast, met welke hand draag ik het kindje”? Dan is het zover. Na het lezen van het kerstverhaal staat de zuster op, voorzichtig schuifelt ze naar de kerststal. Met één hand houdt ze de rollator vast, en met de andere hand het kerstkind, dan goed positie kiezen, voorzichtig bukken...! Iedereen houdt de adem in. Even een beetje wankelen, en dan wordt het kind voorzichtig in de kribbe gelegd, een kleine buiging en langzaam loopt de zuster stralend terug naar haar plaats. Opgelucht zingen we samen: er is een kindje geboren op aard.

Dit jaar zal het anders zijn Ook dit jaar zal het kindje weer in de kribbe worden gelegd, maar nooit meer zo toegewijd.

Wij bidden voor zuster Divera, dat zij, op haar beurt gedragen mag worden, naar een veilige stal, naar een veilige plek. Dat ze door God wordt toegelaten tot het eeuwige leven. Bidden wij nu samen een ven de geliefde teksten van zuster Divera, een gebed voor u, o Koning der eeuwen. blz 16

Op het feest van Maria ten Hemel opneming zingen wij het bekende Engelse lied Amazing Grace. Het is niet een echt Maria lied maar vaak wordt het wel voor en tot Maria gezongen. Het bezingt de wonderbaarlijk genade die een mens ten deel kan vallen als hij komt tot werkelijk geloof. Het is een lied wat zuster Divera erg mooi vond en waar zij altijd van genoot.

Mijn ziel verlangt naar uw vrede, dicht bij u, mijn God.

Zoals een kind rust op de knie van zijn moeder,
zo laat ik mijn ziel rusten in uw liefdevolle zorg.