



Dank voor uw medeleven en gebed.

www.wittezusters.nl

In liefdevolle herinnering aan

Zuster Beatrijs ten Hagen Beatrijs Léonie Wilhelmina Maria

☆ 's-Gravenhage, 21 juni 1930

Professie, 26 oktober 1952

† Boxtel, 25 februari 2021

*Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika*

Beatrijs, geboren in Den Haag, kwam uit een welgesteld gezin met vijf kinderen. Haar vader was jurist en directeur van een drukkerij annex uitgeverij aldaar. Ze hadden thuis een kinderjuf, die heel belangrijk voor haar was. Ze deed de MULO en een jaar huishoudschool. Ook werkte ze twee jaar in het Haagse ziekenhuis als 'laborante'. Geïnspireerd door o.a. een missiefilm, kreeg ze het verlangen om in de voetstappen van Jezus te treden en zieken en kwalen te genezen. Ze was erg getroffen door de grote kindersterfte en de uitgestoten melaatsen in Afrika. In plaats van als tijdelijke lekenvrijwilliger te gaan, wilde ze zich totaal inzetten en besloot ze op 20-jarige leeftijd in te treden bij de Witte Zusters. Daar wist ze zeker dat ze uitgezonden zou worden naar Afrika. En inderdaad kwam ze in 1960 terecht in Tanzania, waar ze haar ideaal kon verwezenlijken als verpleegkundige en vroedvrouw.

Zoals ze zelf schrijft, heeft ze hier "wonderen mogen verrichten in Zijn naam, wonderen van heling." Zo heeft ze in verschillende ziekenhuizen, kraamklinieken en gezondheidscentra in Sumbe, Mabamba, Mwanza, Isingiro en Usongo gewerkt. Voor haar was dit het mooiste apostolaat wat ze zich had kunnen bedenken. Dit belangrijke en vaak zo levensreddende werk gaf haar enorm veel voldoening. Daarnaast heeft ze zeker zoveel geleerd van de Afrikanen als zij van haar.

Naast haar medische werk heeft ze ook andere taken binnen de Congregatie vervuld. Zo is ze provinciaal overste geweest in Kipalapala en overste in Esch. Terug in Nederland heeft ze zich ingezet als correspondentente voor het Liliane Fonds, als chauffeur en pedicure en als contactpersoon voor de zusters in Driebergen toendertijd. Ook was ze actief in de parochie voor de avondwakes en enthousiast lid van het Petruskoor. Toen ze na zeven jaar de Meidoorngaard verruilde voor de Molenhof, begeleidde ze het koor in de kapel van het Wereldhuis en was ze sinds 2013 kritisch lid van de liturgiewerkgroep en de redactie van de WereldWijzer.

Zuster Beatrijs maakte prachtige verjaardags- en jubileumliedertjes en zong en speelde graag op haar accordeon. Ze was erg gesteld op haar onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ondanks haar lichamelijke ongemakken. Ze heeft heel veel gewaakt bij onze terminale zusters. Helaas hebben wij niet bij haar kunnen waken. Haar onverwachte dood heeft ons pijnlijk geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Moge zij rusten in de Eeuwige Vrede bij onze Heer.