



Maak uw eigen levensboek...

Als congregatie van Witte Zusters vinden we het belangrijk om de levensverhalen van onze zusters vast te (laten) leggen. Niet alleen voor ons eigen historisch archief of voor de familie, maar ook voor de zuster zelf. Zo krijg je de kans om op je oude dag nog eens rustig op je leven, en alles wat daarin is gebeurd, terug te kijken en dit op een rijtje te zetten. In het begin zijn mensen vaak nog wat huiverig: 'wat ga ik allemaal vertellen en kan ik dat wel? Kan ik me nog genoeg herinneren? Klopt het allemaal wel wat ik zeg?' Maar het voordeel van een levensboek is, dat het jouw verhaal is, jouw visie, jouw belevenissen en jouw herinneringen. Of die feitelijk allemaal precies kloppen, doet er niet zoveel toe. Het gaat erom hoe jij zelf je leven hebt ervaren en erop terugkijkt. Een levensboek wordt dan ook altijd in de IK-vorm geschreven. We hebben hier een professioneel schrijfster van levensverhalen voor ingehuurd, **Sabine Ticheloven** uit St. Michielsgestel, die afgelopen jaren diverse zusters heeft geïnterviewd. Vertrouwen in de interviewer is noodzakelijk bij het vertellen van je levensverhaal, daarom kwam Sabine eerst langs bij iedere zuster om kennis te maken. Daarna volgden ongeveer vier interviews van 1,5 uur. Tijdens de interviews maakte zij audio-opnames, zodat ze het gesprek op een later tijdstip kon naluisteren en uitwerken.





Na enkele correctierondes verwerkte ze alle interviews tot een chronologisch en prettig leesbaar verhaal, waarin de authentieke stem van de verteller wordt bewaard. Samen met eigen foto's van de zusters, soms aangevuld met toepasselijke foto's van internet, maakte Sabine van ieders levensverhaal een uniek levensboek. Wilt uzelf of uw familie ook zo'n mooi levensboek, neem contact op met Sabine voor meer info en een prijsopgave: tel. 06-24532909 of www.sabineticheloven.nl

