



Dank voor uw medeleven en gebed.

www.wittezusters.nl

In liefdevolle herinnering aan

Jo Robben Johanna Mathea Francisca

Zuster Gaudentis

☆ Loon op Zand, 30 september 1935
Professie, 11 februari 1960
† Boxtel, 19 maart 2022

*Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika*

Zuster Jo is geboren in een zorgzaam en gelovig gezin met 9 kinderen. Ze vertelde altijd dat ze een fijne jeugd heeft gehad. Ze was dankbaar voor het feit dat haar ouders haar op de goede weg hebben gezet en ook hoe haar broers en zussen altijd achter haar levenskeuze hebben gestaan. Ze voelde zich sterk geroepen om naar Afrika te gaan. Haar nicht Marianne was haar al voorgegaan.

Ze trad in 1958 in bij de Witte Zusters en deed haar Eerste Professie in Esch. Ze had al haar diploma als kleuterleidster en in 1963 vertrok ze naar Tanzania. Ze ging lesgeven op een interraciale school in Tabora. Hier werkte ze een aantal jaren, voordat ze gevraagd werd om een opleiding voor kleuterleidsters op te starten voor de meisjes van de Ujamaa-dorpen. In het begin weigerde ze omdat ze hier geen ervaring in had, maar na een half jaar ging ze toch de uitdaging aan. Ze gaf telkens een cursus van twee maanden aan een groep van 15-17 meisjes. Hierna werd ze gevraagd om een

cursus te komen geven aan het Rural Training Centre in Kasulu. Vervolgens heeft ze in de regio Kigoma en de regio Mwanza tal van cursussen en trainingen gegeven voor kinder- en kleuterleidsters. Ook gaf ze catechese op lagere scholen.

In de jaren '80 was Jo drie jaar receptioniste in Frascati, het moederhuis van de Witte Zusters in Rome. Ook heeft ze drie jaar missie-animatie gedaan in Den Bosch. In '87 werd ze echter gevraagd om terug te gaan naar Afrika om les te geven aan toekomstige kleuteronderwijzeressen in Tikuyu. Tot 1992 heeft ze hier ontelbaar veel meisjes opgeleid.

Na haar definitieve terugkeer naar Nederland in 1995, begon Jo samen met Beatrijs ten Hagen en Francien van Berkel een nieuwe gemeenschap in Boxtel-Oost. Hierna is Jo niet meer weggegaan uit Boxtel en heeft ze in de Prins Bernardstraat gewoond en in de Molenwiek, totdat ze in 2015 naar het Wereldhuis verhuisde.

Zuster Jo was een allervriendelijkste en goedgehartige zuster, geliefd door haar familie en medezusters, die altijd gemakkelijk contact legde met mensen en die vol dankbaarheid terugkeek op haar leven en het feit dat ze zoveel meisjes voor kleuterleidster heeft mogen opleiden. Ook in Nederland is ze op vele scholen geweest om haar verhalen en bezieling voor Afrika te delen. Ook heeft ze velen geholpen met de Nederlandse taal.

In de laatste fase van haar leven werd Jo ziek en dat was voor haar het teken dat ze klaar was met haar leven. Jo is gestorven op de dag van St. Jozef, die een speciale betekenis voor haar had. Rust zacht, lieve Jo. We zullen je missen.