

Ze is onverwachts gestorven en zodoende hebben we geen afscheid van haar kunnen nemen. Annie was een rustige, evenwichtige en bescheiden vrouw, heel precies en nauwgezet, goed in taal. Door haar slechte zicht kon ze weinig meer lezen en had ze veel tijd nodig om haar eigen dingen te doen. Ze wilde graag onafhankelijk blijven en niemand tot last zijn. Lieve Annie, we zullen je missen. Dat je mag rusten in Vrede. Amen.



Dank voor uw medeleven en gebed.

www.witezusters.nl

In liefdevolle herinnering aan

Anna Maria van Breukelen

Zuster Agathe (Annie)

☆ Soest, 25 december 1922

Professie, 31 oktober 1948

† Boxtel, 28 oktober 2022

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Annie was een kerstkindje en de jongste van een liefdevol en gelovig gezin met 8 kinderen. Ze kreeg dezelfde naam als haar overleden zusje. De familie woonde in Soest en vader werkte op Paleis Soestdijk als onderhoudsman. Na haar Mulodiploma werkte Annie in een manufacturenwinkel. In 1946, vlak na de oorlog, trad ze in bij de Witte Zusters in Esch. Ze wilde graag meisjes bekeren in Afrika. Als een van de eersten begon zij met het internationale vormingsjaar in Algiers. Na terugkeer in Nederland, ging ze naar de kweekschool in Veghel.

In 1953 werd ze benoemd als onderwijzeres voor de missieschool in Sumve, Tanzania. Al een jaar later werd ze overgeplaatst naar Mombasa, Kenia, waar ze hoofd van een grote regeringschool voor Aziatische meisjes werd.

Tevens werd ze hoofd van de internationale gemeenschap. Ze had er een goede tijd en vond het heel jammer dat ze in 1960 naar het Generaalat in Rome moest. Men wilde haar benoemen als novicemeesters in Esch. Hiervoor volgde ze een theologiecursus in Toulouse.

Helaas waren er in die tijd al niet veel roeping meer, dus acht jaar later in 1968, keerde Annie weer terug naar Tanzania. In Ndala gaf ze les op de school van de Witte Zusters en werd ze weer overste van de gemeenschap. Na vier jaar keerde ze terug naar Nederland om les te geven op de basisschool in Mook, waar de zusters ook een huis hadden. Na een jaar als overste in Vorstenbosch, werd Annie samen met nog twee zusters, benoemd voor Heerlen. Hier wilde verschillende congregaties een Missionair Centrum oprichten en ze konden de missiezusters daar goed gebruiken. Twaalf jaar lang werkte Annie hier met veel plezier aan haar nieuwe missie in Nederland.

Van 1988 tot 1994 verbleef Annie vervolgens in Boxtel als assistente en secretaresse van het Provinciaal Bestuur. Daarna kon ze van haar pensioen gaan genieten in de gemeenschap van Warmond, waar al veel Witte Zusters woonden. Bijna twintig jaar heeft ze hier gewoond, voordat ze uiteindelijk in 2014 samen met Zr Carine Loohuis en Zr Corrie van Wijk, verhuisde naar Woonzorgcentrum Molenweide (nu Wereldhuis) in Boxtel.

Annie zou met Kerst 100 jaar worden en volgend jaar haar 75-jarig Professiefest vieren. Dit heeft ze helaas niet meer mogen meemaken.