

Boxtel, 4 november 2022

Lieve tante Annie,

Of te wel Mpendwa shangazi Agathe in het Swahili, de taal die werd gesproken in een van uw missielanden, Tanzania, maar die U helaas niet heeft kunnen gebruiken. Mede namens een deel van uw nichten en neven wil ik graag het woord tot U richten op dit feest vooruitlopend op uw aankomende 100^{ste} verjaardag op 1^{ste} kerstdag 2022.

Deze woorden sprak ik tot u bij het gezellig samen zijn, alvast voor uw 100^{ste} verjaardag begin september... Tja en daar staan we nu dan... toch even iets anders. Uw levensloop hebben we al beluisterd in het In Memoriam.

Het is voor mij een eer om als zoon van uw oudste zus Rie te mogen spreken.

Tot u, haar jongste zusje.

In uw recent verschenen en indrukwekkend levensverhaal kwam als rode draad het dienstbaar zijn naar voren, uw hele lange leven aan de mensheid, ook al viel dat niet altijd mee ... *Chapeau*.

Wij hebben u leren kennen als een moderne, kritische en gelovige vrouw, goed bij de tijd en voor ons en onze kinderen toonde u altijd een warme interesse.

Tante Annie, wij willen u bedanken dat u veel voor ons neven en nichten in gesprekken en kaartjes een goede en moderne kijk op het leven heeft kunnen laten zien, wat ons nog lang bij zal blijven. Uw schreef in uw levensverhaal: ***Nu ben ik bijna 100 jaar. Met mijn slechtheid is het soms wel eens lastig maar met ouder worden zelf heb ik niet echt moeite. Niet dat ik nooit mopper, maar dan spreek ik mijzelf toe dat ik niets te klagen heb en dat ik een goed leven heb gehad.***

Afgelopen week met Allerheiligen werd het bekende lied gezongen: ***“De heiligen ons voorgedaan”***. Dit lied geeft precies aan zoals u was en ik citeer:

‘Maar wij geloven dat Gods hand die haar tot daar geleid had in’t beter hemels vaderland een stad voor haar bereid had’.

Geprezen zij haar naam.... **Annie van Breukelen**.

Zoals voorgelezen op haar uitvaart door Wim Groos, neef van Zr Annie.