



*"Ik zal met je meegaan, ga maar gerust.
Mijn Geest is met je, wees ervan bewust"*

Tot ons grote verdriet is vanochtend overleden
onze medezuster, zus, schoonzus en tante

Zuster Truus Bos Geertrudis Gratiana

☆ Wognum, 14 februari 1935

† Boxtel, 24 juli 2023

Lid van de Congregatie van Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Na een onverwachte ziekenhuisopname en fikse operatie vorige week, was Truus weer naar huis gekomen om haar laatste fase in te gaan. Ze wilde van iedereen uitgebreid afscheid nemen en dat is ook zo gegaan. Daarna is ze gaan slapen en niet meer wakker geworden. De gemeenschap is in diepe rouw.

Truus was een actieve betrokken zuster, die lange tijd in Burkina Faso en Mali heeft gewerkt als pastoraal werkster. In 1999 is ze teruggekeerd naar Nederland, waar ze provinciaal werd in Boxtel. Sinds 2009 woonde ze in de gemeenschap van Eindhoven en sinds 2020 in het Wereldhuis. Wij zullen haar zeer missen. Moge zij rusten in de Eeuwige Vrede van de Heer.

Namens de Missiezusters van OLV van Afrika
Marina van Dalen, bestuurscoördinator NL
Molenhof 3.04
5281 AG Boxtel

Familie Bos
Wereldhuis, Boxtel

De Plechtige Uitvaartmis is op vrijdagmiddag 28 juli om 13.30 uur in de Kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Vanaf 13.00 uur kunt u van Zr Truus afscheid nemen in de familiekamer. Na de viering brengen we Truus naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 in Boxtel.

U bent daarna van harte welkom voor de koffietafel in Restaurant De Evenaar in het Wereldhuis.

De opbrengst van de collecte gaat naar een project van de Witte Zusters in Burkina Faso.