



*“Ik ken je tot in de grond waar ik doorheen zie, ik weet waar je bent,
waar je gaat, wat je beweegt. Jij ligt voor mij open”*

Psalm 138

Verdrietig delen wij u mee dat is overleden onze medezuster,
zus, schoonzus, tante en nicht

Zuster Betsie Rijkers Elisabeth Aldegonda Petronella

☆ Eindhoven, 6 april 1934

† Sint-Michielsgestel, 6 januari 2025

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Na een ongelukkige val is onze lieve Zuster Betsie helaas bedlegerig geraakt. Enige weken hierna is ze in het nieuwe jaar rustig overleden in haar kamer in De Beemden.

Dankbaar zijn we voor haar bijna 40-jarige missionarisleven in Tanzania, waar zij vele vrouwengroepen heeft begeleid. Betsie was een zachtaardige en vrolijke zuster, die hield van zingen en dansen. Haar ogen begonnen te stralen als zij terugdacht aan Afrika. Afgelopen jaar heeft zij nog haar 65-jarig professiefest mogen vieren samen met haar medezusters en familie. Moge zij rusten in de Eeuwige Vrede van de Heer.

Namens de Missiezusters van OLV van Afrika
Marina van Dalen, bestuurscoördinator
Molenhof 3.04
5281 AG Boxtel

Familie Rijkers
De Beemden, afd. de Merel

De Plechtige Uitvaartmis vindt plaats op maandag 13 januari 2025 om 13.30 uur in de kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Indien mogelijk, kunt u nog afscheid nemen van Zr Betsie in de familiekamer vanaf 13.00 uur.

Daarna begeleiden we Zuster Betsie naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel. Hierna bent u van harte uitgenodigd voor de koffietafel in Restaurant De Evenaar in het Wereldhuis.

De collecte tijdens de dienst is voor een missieproject van de Witte Zusters in Afrika.